

Kinderroute **Ridders & Roverspad**

Lengte: 2 km

Het Ridders & Roverspad, wat uitgezet is in de Kasteelse Bossen, is het spannendste avonturenpad van Noord-Limburg! De ridders, die de bossen ingingen voor eendenjacht, zijn de vijand van de rovers, die leven van alles wat de natuur te bieden heeft. De ridders en rovers vertellen over de geschiedenis en natuur in de Kasteelse Bossen en over Huys ter Horst.

Wie het bos ingaat, komt twee verschillende borden tegen. Op de borden van de ridders lees je vooral over de geschiedenis. Een roversbord vertelt je leuke weetjes over de natuur.

Het pad is gemarkeerd met houten paaltjes. Ze zijn te herkennen aan de gezichten van de dieren in het bos. Hun snuit wijst je de weg! Ook staan er langs het pad twee grote houten beelden. Zoek uit welk dier hier afgebeeld wordt! Deze dieren waken over het bos.

Het Ridders & Roverspad is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. De route start bij de ruïne van Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 1 in Horst.

